

Studieresa till Israel november 2016



Resan är på 9 dagar 30 oktober - 7 november 2016

Många ser idag bara de oroväckande rubrikerna om dagens händelser i Israel utan att kunna sätta in dem i ett sammanhang eller att förstå konfliktens grundläggande orsaker. Vi som arrangerar den här resan tar inte politisk ställning i konflikten. Vårt främsta syfte är att öka kunskapen om Israel, som är ett unikt land med en unik historia. Vi vänder oss med den här resan i första hand till alla som vill veta mer om ett land som så ofta befinner sig i den politiska hetluften. Denna resa blir ett medel till att fördjupa kunskapen om Israel och få en balanserad syn på Israel/Palestina-konflikten.

Beräknat pris för resan, med halvpension och utflykter, i delat dubbelrum: 12500 kr
(enkelrumstillägg 3400 kr)
Anmälningavgift: 3000 kr
betalas till bankgiro 5683-6174 (SIR Communication) senast 160615.

Reseledning:

Stefan Sturesson

Joakim Widell

Mobilnummer i Israel: 052 752 67 64

Mobilnummer i Sverige: 0734-369450

Samfundet Sverige-Israel



Resan dag för dag

Dag 1 Söndag 30 oktober

Vi flyger från Stockholm Arlanda vid 15-tiden på eftermiddagen och landar på kvällen på Ben Gurion Airport. Vi tar in på ett hotell nära Ben Gurion.

Dag 2 Måndag 31 oktober

Haifa/Karmel.

Reser på morgonen till Haifa, där vi besöker det berömda Technion, ett av världens främsta naturvetenskapliga universitet. Efter visning av universitetet, där 14000 studenter studerar, varav många är araber, blir det tillfälle att träffa både studenter och lärare. Efter lunch en tur upp på det hisnande vackra Karmelmassivet där vi beser druserbyar och Eliamonumentet Muhraka. Vi övernattar på hotel Beth Shalom i Haifa.

Dag 3 Tisdag 1 november

Nasaret, Gennesaret

Efter frukost avfärd från Haifa genom Galileen till Nasaret, där vi gör ett stopp vid Bebådelsekyrkan. Sedan fortsätter färden till Genesarets sjö där vi beser några av de mest kända platserna förknippade med Jesus; Kapernaum, Saligprisningarnas berg, platsen för bespisningsundret. Vi övernattar på ett kibbutshotell Nära Tiberias.

Dag 4 Onsdag 2 november

Misgav Am, Golanhöjderna,

Vi färdas upp mot den libanesiska gränsen, besöker gränskibbutsen Misgav Am, där vi får en inblick hur det är att leva på en plats där terroristangrepp hör till vardagen. Efter lunch i Kiryat Shmonah bär det iväg till Banias, Hermonberget, Israels öga mot öster, Golanhöjderna och Har Bental vid syriska gränsen, Tårarnas dal, platsen för ett avgörande pansarslag 1973. Återvänder på kvällen till kibbutzhotellet vid Gennesarets sjö.

Dag 5 Torsdag 3 november

Jordandalen, Qumran, Döda Havet, Jerusalem

Vi lämnar Gennesaret och åker via Jordandalen ner till Döda Havet. Gör ett stopp vid Quasr el-yahud, Jesu dopplats. Vidare ner mot Döda Havet, där vi passar på att testa flytet i världens saltaste sjö. Besöker naturparken En-Gedi, där vi gör en vandring på 2 km upp till Davids Oas. Besöker Qumran, platsen där man fann Döda Havsrollarna. På eftermiddagen styr vi mot Jerusalem, där vi tar in på ett centralt beläget hotell.

Dag 6 Fredag 4 november

Yad Vashem, Judiskt sabbatsfirande

På förmiddagen besöker vi Yad Vashem – museet till Förintelsens åminnelse.

Efter lunch en vandring i Gamla staden genom de judiska kvarteren fram till Västra muren och upplever sabbatens inbrott.

Dag 7 Lördag 5 november

Stora Synagogan, Israels Museum, Oljebergets topp

Sabbat i Israel, på morgonen kan den som vill besöka Stora Synagogan. Vi tar därefter bussen till Israels Museum, börjar med lunch där, därefter besök i modellstaden och det arkeologiska museet. Tar därefter bussen upp på Oljebergets topp, där vi beundrar den magnifika utsikten över Gamla Staden. Den som vill kan sedan promenera nerför berget med besök i Dominus Flevit (Tårarnas kapell), och Getsemane dvs. Alla nationers kyrka.

Dag 8 Söndag 6 november

Knesseth, Flyktningmottagning, Jerusalems gamla stad och Light Show

På förmiddagen besöker vi Knesseth, Israels parlament, träffar politiker från olika partier. Efter lunch studerar vi Israels flyktningmottagning och integration av invandrare.

På kvällen den fantastiska Light Show inne på Tower of David's Museum vid Jaffa porten.

Dag 9 Måndag 7 november

Fri fm. i Jerusalem

Jerusalem på morgonen. Vi beger oss sedan till Ben Gurions flygplats, där vi behöver vara vid 10-tiden för att checka in. Några timmar senare landar vi hemma i Sverige.

Reservation för ev ändringar i programmet.